

Μακαριώτατε

Πανιερώτατοι

Θεοφιλέστατοι

Άγιε διευθυντά

Έντιμε κύριε υπουργέ παιδείας και πολιτισμού

Πατέρες και αδερφοί

Κυρίες και κύριοι,

Ενδυναμωμένοι *έν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ*¹, σήμερα, για ακόμη μια χρονία, έχουμε φτάσει στην λήξη των μαθημάτων του παρόντος ακαδημαϊκού έτους, που για εμένα και για τους λοιπούς συνσπουδαστές μου ορίζεται και ως η ημέρα της αποφοίτησης μας από την Ιερατική Σχολή· ως η στιγμή που σαν κοπιώντες γεωργοί θα μεταλάβουμε τους καρπούς² των προσπαθειών μας.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές μας, κατέχουμε πλέον πολλά εφόδια γνώσης και μόρφωσης, ικανά για να μας βοηθήσουν να συνεχίζουμε τον ποιμαντικό και πνευματικό μας αγώνα αρτιότεροι και δυνατότεροι.

¹ Β' Τιμ. 2:1

² Β' Τιμ. 2:6

Εδώ και δεκαετίες η Ιερατική Σχολή είναι αυτή που μορφώνει, διαμορφώνει και παραδίδει κληρικούς άξιους και ικανούς για να ποιμάνουν την Εκκλησία μας.

Για εμάς όμως, η Σχολή δεν είναι απλά ένας θεσμός, αλλά μια ζωντανή κοινωνία αγάπης και προσφοράς. Εδώ αποκτήσαμε θεολογικές, λειτουργικές και άλλες γνώσεις, αλλά κυρίως, εδώ είναι που διδαχθήκαμε έμπρακτα την σημασία του σεβασμού, την αξία της συνύπαρξης, της συνδιαλλαγής, της προσευχής και της υπομονής. Οι καθημερινές πρωινές ακολουθίες, η συμμετοχή μας στα μαθήματα, η κοινή τράπεζα, η κοινή μελέτη, οι διάφορες εκδρομές και οι συζητήσεις, είναι μερικά από τα στοιχεία που διαμόρφωσαν τους μεταξύ μας δεσμούς αγάπης αδελφικής, σχέσης πνευματικής και αληθινής φιλίας.

Για μένα προσωπικά, η κάθε δυσκολία που αντιμετώπισα γινόταν ευκολότερη και εξαιτίας αυτών των δεσμών που με συνέδεαν με τους συνσπουδαστές και μελλοντικούς συλλειτουργούς μου. Τα πιο πάνω, εκφράζουν θεωρώ όλους μας, που κατορθώσαμε, ακολουθώντας την εντολή, να αγαπήσουμε αλλήλους³, και να ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας, συν Θεώ.

³ Ιω. 13:34

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Μακαριώτατο για την πνευματική του στήριξη και την πατρική αγάπη που έδειξε στο πρόσωπο μου καθ' όλη την διάρκεια των σπουδών μου στην Ιερατική Σχολή.

Εκ μέρους όλων των αποφοίτων θα ήθελα να εκφράσω θερμές ευχαριστίες προς τον διευθυντή της Ιερατικής Σχολής Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Βενέδικτο Ιωάννου και προς τον απελθόντα διευθυντή, Πρωτοπρεσβύτερο Αντώνιο Καλογήρου, καθώς και προς την Εφορεία της Σχολής.

Ευχαριστούμε ακόμη θερμά τους καθηγητές μας, για τα όσα μας δίδαξαν όλα αυτά τα χρόνια φοίτησης μας στην Σχολή.

Ας μην ξεχνάμε φυσικά πως εἶς ... ἐστὶν ὁ καθηγητῆς, ὁ Χριστός⁴.

Μακάρι να είναι πάντα καθοδηγητής και παιδαγωγός μας.

Γιατί, ὅπως λέει ὁ Ψαλμωδός, Κύριος στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου καὶ ῥύστης μου. Ὁ Θεός μου βοηθός μου, ἐλπὶς ἐπ' αὐτόν⁵.

Σας ευχαριστώ.

⁴ Ματθ. 23:10

⁵ Ψαλμ. 17:3